

Periode van zuivering en verlichting

Op de derde, vierde en vijfde zondag van de Veertigdagentijd worden de riten gehouden van onderzoek en overdracht.

“Het doel van het onderzoek, dat telkens met een exorcisme wordt besloten, is vooral geestelijk: zuivering van geest en hart, versterking tegen bekoringen, uitzuivering van de bedoelingen en de wil om zich nauwer bij Christus aan te sluiten en zich beter toe te leggen op de liefde tot God.” (Rituale nr. 154)

Rite van het derde onderzoek en het opzeggen van het Onze Vader

GEBED IN STILTE

Na de homilie en een korte stilte komt de doopleerlinge met de peters voor Vader Abt staan. Deze richt zich eerst tot de gelovigen:

Vader Abt: Laten wij in stilte bidden voor Anne.

En tot de geloofsleerlinge:

En u, Anne, die door God uitverkoren bent tot het doopsel, buig nu uw hoofd en bid.

SMEEKGEBED VOOR DE UITVERKORENE

Allen bidden enige tijd in stilte. Daarna vervolgt Vader Abt met de woorden:

Laat ons bidden voor Anne
die door God is uitverkoren
om gelijkvormig te worden
aan Christus' dood en verrijzenis
en om door de genade van de sacramenten
te zegevieren over het bittere lot van de dood.

*Lector: Dat zij door het geloof gesterkt wordt
tegen alle dwalingen van de wereld.*

Laat ons bidden

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Lector: Dat zij dankbaar blijft jegens God,
die haar ogen heeft geopend voor de eeuwige hoop
en haar heeft gebracht op de weg van het heil.*

Laat ons bidden.

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Lector: Dat door het voorbeeld
en het gebed van de geloofsleerlingen
die voor Christus hun bloed hebben vergoten,
haar hoop op het eeuwig leven sterker wordt.*

Laat ons bidden.

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

*Lector: Dat zij die treuren over de dood van hun dierbaren in Christus
vertroosting vinden*

Laat ons bidden.

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Dat wijzelf bij het naderende paasfeest,
bevestigd worden in de hoop
dat wij met Christus zullen verrijzen.

Laat ons bidden.

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lector: Dat de gehele mensheid
die door God uit liefde geschapen is,
in geloof en liefde groeit
en tot nieuw leven komt.

Laat ons bidden.

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

OVERDRACHT EN OPZEGGEN VAN HET ONZE VADER

Vader Abt: Laten wij bidden voor haar
die tot het doopsel is uitverkoren:
dat onze God en Heer haar oren opent
om met haar hart zijn woord te verstaan,
en haar de deur ontsluit van zijn barmhartigheid;
dat zij door de wedergeboorte in het waterbad
vergifenis verkrijgt van alle zonden
en geborgen is in Christus Jezus, onze Heer.
Dierbare Anne, mag ik u uitnodigen
om het gebed des Heren op te zeggen.
Anne bidt hardop het Onze Vader.

Vader Abt: Almachtige eeuwige God,
Gij zegent steeds de kerk met nieuwe christenen.
Breng onze uitverkorene geloof en inzicht bij.
Geef dat zij herboren wordt
uit het water van het doopsel
en in de gemeenschap wordt ingelijfd van hen
die Gij als uw kinderen hebt aangenomen.
Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

EXORCISME

“In de ritus van het exorcisme ... worden de uitverkorenen door de kerk onderricht in het mysterie van Christus die van de zonde bevrijdt; zij worden van de gevolgen van de zonde en van de invloed van de duivel bevrijd, op hun geestelijke tocht gesterkt en worden ontvankelijk voor de gaven van de Verlosser.” (Rituale nr.156)

Vader Abt bidt met gevouwen handen:

Vader van het eeuwig leven,
die God zijt, niet van doden maar van levenden.
Gij hebt uw Zoon gezonden
om het leven te verkondigen
en de mensen uit de macht van de dood te verlossen
en tot verrijzenis te voeren.
Wij bidden U:

bevrijd onze uitverkorene
uit de dodelijke greep van de boze geest
om het nieuwe leven van de verrezen Christus
te kunnen ontvangen
en van Hem te kunnen getuigen.
Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

*Vader Abt legt in stilte de handen op het hoofd van de uitverkorene.
Daarna strekt hij zijn handen over haar uit en gaat verder:*

Heer Jezus, Gij hebt in de opwekking van Lazarus
een teken gegeven
dat Gij zijt gekomen
om de mensen leven te schenken in overvloed;
laat de dood niet langer macht hebben over haar
die van uw sacramenten het leven verwacht,
bevrijd haar van de geest van het kwaad
en schenk haar door de levendmakende Geest
geloof, hoop en liefde
om altijd met U te leven
en te delen in de heerlijkheid van uw verrijzenis.
Gij, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Allen. Amen.

WEGZENDING

*Vader Abt: Gaat in vrede heen.
en de Heer zij altijd met u.*

Anne: Amen.

De eucharistieviering wordt voortgezet met het Credo en de voorbeden.